

De twintigste Nexus-lezing

## The Future of Humanism

door Mario Vargas Llosa

---

Zaterdag 8 juni 2013

14.30 — 16.30 uur

Aula Tilburg University

Onze tijd kenmerkt zich door een hang naar het triviale: op tv, in de krant, de politiek en het onderwijs. Overal lijkt de cultuur in de ramsj te liggen, alleen het spektakel telt nog. Wat een financiële crisis lijkt, is in werkelijkheid een morele crisis. In zijn Nexus-lezing 2013 ontleedt Mario Vargas Llosa met precisie en mededogen het huidige onbehagen in de cultuur en biedt hij een humanistisch perspectief op de toekomst, waarbij een premie wordt gezet op intellectuele voortreffelijkheid, kritisch waardebewustzijn en geestelijke autonomie.

Mario Vargas Llosa (Peru, 1936) is een levende legende. Als romanschrijver, journalist, essayist, toneelschrijver en politicus heeft hij zijn stempel op onze tijd gezet en het aangezicht van Latijns-Amerika veranderd. In 2010 werd hem de Nobelprijs voor de Literatuur toegekend.

[www.nexus-instituut.nl](http://www.nexus-instituut.nl)

